

Mijn Jezus barmhartigheid.



**Bid voor de ziel**

van Mijnheer

## **Theophile DE CLERCQ**

Echtgenoot van Mevrouw

**Maria DE CLERCQ**

geboren te St Maria-Lierde de 24 december 1880

en godvruchtig overleden te Erwetegem

op 10 februari 1960

gesteikt door de genademiddelen

van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Vader, nu gij van ons zijt heengegaan, nu pas begrijpen wij wat gij voor ons hebt gedaan, wat gij voor ons zijt geweest — Nu pas begrijpen wij het en doorvoelen wij het — met al de ongegeneerde scherpste en pijn van de werkelijkheid.

Gij hebt het harde leven willen kennen voor ons, Vader — gewerkt hebt Gij dubbele dagen en halve nachten — Vader nu hebt Gij rust gevonden in de Heer — De lange jaren van zorgen zijn nu eindelijk voorbij — Niettegenstaande al de lasten van 't leven waart ge gekend als een opgeruimde goede man — kent men een schoner eretitel voor een vader? Iemand die de lasten heeft durven dragen dag op dag — en toch als vader tevreden was.

Laten wij u waardig blijven in ons leven in ons leven — in ons gezin, overal en altijd uw voorbeeld volgen. Laat uw beeltenis nooit verdwijnen maar eerzaam, laat ze leven in ons.

Liefste familie dit is het testament dat ik u hier op aarde achterlaat.

Beste Marcel gedenk mij alle dagen aan het altaar, en gij ook eerwaarde zuster Jacoba en eerwaarde zuster Maria bidt veel voor mij.



Uw deelneming in het verlies van hem die ons zo duurzaam was, schonk ons veel troost en uw gebed was een kostbare hulp voor onze beminde overledene

Mevrouw Theophile DE CLERCQ geboren Maria DE CLERCQ kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;

De families DE CLERCQ-VAN DER MEERSCHAUT en DE CLERCQ-SEEUWS.

---

Uitg. Koster Erwetegem