



Dankbaar aandenken aan
mevrouw

Venantia De Clercq

weduwe van de heer
René Van den Driessche

geboren te Onkerzele op
19 november 1908 en overleden in het
O.-L.-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen
op 18 januari 1995,
gesterkt door
de HH. Sakramenten der Zieken.

De families
danken u van harte voor uw gebeden
en blijken van oprechte deelneming.

"Houd uw Schepper in ere, zolang ge leeft,
want er komen kwade dagen dat een mens
zegt : het gaat mij niet meer."

Venantia heeft zulke dagen gekend, toen
haar echtgenoot haar zo vroeg ontviel ...
toen kwamen de moeilijke jaren van de
oorlog ...

Moedig hield zij stand.

Wie haar heeft gezien en gekend de laatste
jaren van haar leven, vastgekluiserd aan
haar bed, kan getuigen welke kracht en
blijheid van haar uitging. Die diepe kracht
was haar geloof in God en het gebed.

In dankbaarheid om de zorgen van de
familie en behulpzame bureu.

"De mens, gemaakt uit stof,
keert terug naar de aarde,
zijn levensgeest naar God,
oorsprong van het leven."

(Boek Prediker)

Deze vrouw heeft zich losgemaakt van
aardse zorgen, en haar aandacht gericht
naar datgene dat niet vergaat, maar eeuwig
blijft ... Mocht zij er nu gelukkig zijn voor
altijd.

Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267