

De gerustheid der ziele oij het naderen van den dood, is het begin der belooning voor den rechtvaardige.

H.Greg.



In uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen de ziel van Mijnheer

## Victor DE CLERCQ

Weduwnaar van

Rosalia PELEMAN

geboren te Denderhoutem, den 14 Juni 1856, godvruchtig overleden te Denderleeuw, 30 April 1945, versterkt door de 11. Sacramenten

De beste troost die men van hier mededraagt, is de getuigenis dat men een onberispelijk echtgenoot en een voorbeeldige vader is geweest, ten allen tijde bezorgd met het welzijn van zijn huisgezin. Om zijn openhartig en rechtschapen karakter, zijne eenvoudige en vreedzame handelwijze, werd hij geacht door allen die hem kenden.

De dood is de verlossing van vele kwellingen, ja zelfs een schat voor dezen die wel geleefd hebben.

H. Thom.

Hij verdroeg zijne ziekte met eene volkomene onderwerping aan den Wil des Heeren, wetende dat, indien wij met Christus lijden, wij ook met Hem zullen verheerlijkt worden.

Teerbeminde kinderen en kleinkinderen, treurt niet om mijn afsterven, want vol betrouwen keer ik terug tot mijn Schepper, om een beter en eeuwig leven in te treden. Onthoudt wat ik voor u gedaan heb en schikt u naar mijne voorbeelden. — Dank aan hen die mij hebben verzorgd tijdens mijne ziekte en bij wien ik mijne laatste jaren heb doorgebracht. Gedenkt mij allen in uwe gebeden.

*Jezus! Maria! Jozef!* (7 j. en 7 quad. afl.)

Druk, Gezinst. Conck, G. Gezellestr. 17, Denderleeuw

Mijnheer en Mevrouw AUGUST VAN BOSSUYT-DE CLERCQ en  
hunne kinderen FRITZ en GEORGES;

Mijnheer en Mevrouw KAREL DE CLERCQ-HENDRICKX en hunne  
kinderen LUCIE, ROSA, PIERRE en EMILIE;

De kinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw CAMIEL DE CLERCQ-  
NOYNAERT;

De familiën DE CLERCQ, PELEMAN, GOUBERT en DE COORDE,

*danken U voor uwe deelneming en gebeden.*