

†

Gedenk in uw gebed en  
bewaer in uw herinnering

mevrouw

Wivina DE CLERCQ

“Kind van Maria”

weduwe van de heer

Louis MARCOUX

Geboren te Nederboelare op 3 mei 1912  
en godvruchtig overleden in het  
O.-L.-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen  
op 4 juni in het Jubeljaar 2000,  
gesterkt door het H. Sacrament  
der zieken en de Pauselijke Zegen.

---

De families DE CLERCQ, MARCOUX,  
VAN WAEYENBERGHE, PAQUAY  
danken U voor de blijken van deelneming  
en troost hen betuigt.

Allerliefste mama,

Uitzonderlijke vrouw, moeder, grootmoeder.

Door de grote liefde tussen jou en papa zijn wij letterlijk uit de liefde geboren, uit de goddelijke liefde die in en door jullie gestalte kreeg. Het was een hemels genoeg jullie kinderen te zijn. Uw goedheid kende geen grenzen, uw hart was als de hemel oneindig. Altijd stond je voor ons klaar en als we thuiskwamen werden we door je liefdevolle warmte omringd. Je was ook zó fier op ons en wij op jou. Hoeveel uren heb je samen met tante Maria, uw zus, niet zitten borduren, breien, haken om ons toch zo mooi te maken.

Je grote geloof heeft je sterkte gegeven om de laatste jaren van pijn geduldig te dragen.

Maar telkens je ons zag kwam er een glimlach op je gelaat. Tot de laatste dag was je lach een troost voor ons, een teken dat je alles in Gods handen gaf.

Nu is het kil in huis, je zetel staat er verlaten bij, maar in ons hart blijf je altijd aanwezig.

Liefste moeder Maria, bescherm ons allen en neem ons mama nu op in de liefde, de vrede en de vreugde van uw zoon, onze Heer.

Wij danken U.

---

De parochie nodigt familie en vrienden uit tot de  
gezamenlijke nadienst te 18.30 uur  
op de 1ste dinsdag van juli en augustus.

---

Begravenissen Van den Driessche

Drukkerij Van de Maele