

Geloofd zij Jezus Christus !



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
Zulma DE CLERCQ

Weduwe van Mijnheer Georges SPITAELS

geboren te Velzeke de 29 april 1907
en godvruchtig overleden te Zottegem
de 12 februari 1984,

gesterkt door het Ziekensacrament van de Kerk.
Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden.

De diepbetreurde overledene werd onverwacht door een striemende kwaal met bewusteloosheid neergeveld die vrij spoedig de dood voor gevolg had, zodat zij zonder taal of teken van haar geliefden afscheid moest nemen.

« Scheiden doet lijden ! » De Heer wilde haar blijkbaar deze pijnlijke zekerheid besparen, want reeds bij de lange op- en neergaande strijd om het leven van haar geliefde man, had Zulma er de ervaring van. Zijn dood had een diepe wonde geslagen in haar hart en slechts moeizaam, dank zij de bemoedigende en liefdevolle omgeving, was ze uiteindelijk deze harde beproeving te boven gekomen. Ze was in de familie weer als een zoon geworden waar rond kinderen en kleinkinderen, samen met steeds dagende jonge sterretjes cirkelden en onafgebroken voeling zochten.

Ze was niet weinig fier omdat haar huwelijkszegen tot in het vierde geslacht werd bewaarheid. Ze genoot voldoening als ze met kleine werkjes de inspanningen van haar kinderen kon tegemoet komen en in het Jeugdheem voor vakantie-moeder kon spelen. Om haar gulhartige gastvrijheid werd ze geprezen en verwierf ze vele vrienden. Haar geloofsbeleving en kerkgebondenheid dateerden uit « de tijd van toen »; ze waren onaantastbaar, onomkeerbaar en spelden haar de evangelische eretitel van « goede en trouwe dienaressen » op de borst.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en lieve kleintjes, gij waart mijn trots en mijn troost ! Dank u voor uw eerbied en liefde. God zal het u vergoeden. Blijf elkaar beminnen en bid voor mij.

Beminde familieleden en goede vrienden, dank u om de genegenheid, vriendschap en gezelschap in de bond. Vaarwel en tot weerziens bij de Heer.



Marcel en Rita Spitaels-Janssens, kinderen en kleinkinderen,

Willy en Lydie Lievens-Spitaels, en kinderen,

De families De Clercq, Van Den Bossche, Spitaels, Pluym,

danken U

voor de gebeden en deelneming in de rouw.