

Voor uw geloovigen, Heer wordt het leven niet
ontnomen maar veranderd. (Mis voor overled.)

†

Tot Zalig Aandenken

aan

Mevrouw **GERMAINE DE CLIPPEL**

Echtgenoot van

Mijnheer Victor De Rouck

geboren te Mere den 12 Februari 1912 en in op-
rechte overgave aan Gods heiligen Wil overleden
te Burst den 26 December 1945. versterkt door de
troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Zult Gij het ons ten kwade duiden, o Heer, dat
wij weenen bij het herdenken van onze duurzame
overledene? Ze was zoo goed, zoo deugdzaam, zoo
vol zorgen en liefde voor man en kinderen. Ze hield
zoo veel van die lieve kleintjes. Ze was in één
woord, een christene Moeder. Wie heeft er grooter
liefde dan zij, die haar leven geeft voor hare kinde-
ren?

Zoo vurig hebben wij gesmeekt, o Heer, dat Gij
haar dagen zoudt verlengen: Uw H. Wil is ge-
schied. Ons menschenverstand begrijpt dit niet,
maar ons geloof zegt ons dat we hier staan voor
wonderwerk van uw oneindige liefde.

Mijn duurzame echtgenoot, heb dank voor uw
trouwe zorgen, geen leed was te groot als wij het
samen mochten dragen. Ik blij vereenigd met u,
meer nog dan vroeger. Van uit den Hemel samen
met ons Hubertken en ons Annyken zal ik u helpen
in de zorg om onze kinderkes.

Mijn lieve kinderen, mijn liefde, mijn schat en
mijn kroon, wees door uwe genegenheid, vaders
steun en troost.

Teergeliefde Moeder, wees sterk in de beproeving
in den Hemel bemin ik U, zooals ik U bemin heb op
aarde.

Beminde broers, zusters en familieleden, gij voor-
al mijn broer, priester Gods, wees mijne ziel in-
dachtig in uwe gebeden en tot weerziens in den
Hemel.

JEZUS, MARIA, JOZEF.

De familiën

De Clippel, De Rouck

en

De Smet,

bedanken van harte, voor de
blijken van genegenheid en
deelneming hun betoond.

Oscar De Clercq, Burst.