

Er is maar één geluk voor de mens : zijn volle maat te geven.

P. Claudel.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

## MARIA DE CLIPPEL

echtgenote van de Heer  
HENRI DE GRAEVE

Zij werd geboren te Mere op 25 augustus 1910 en is in de vrede van de Heer ontslapen te Woubrechtgem op 13 maart 1968, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

**Zij was lid van de bond van het H. Hart.**

Een goede vrouw en een beste moeder heeft vandaag haar ziel aan de Heer toevertrouwd. Lang hebben wij in onze vele gebeden gehoopt op haar genezing. Vol droefheid staan wij stil voor het mysterie van God van wie we echt geloven dat Hij toch diep om ons geluk bekommerd is. Wij geloven ook dat God ons gebed in vele opzichten heeft verhoord. In onze diepe smart vinden we immers vele redenen om Hem te danken : dank omdat onze moeder tijdens haar ziekte nog zeer mooie ogenblikken heeft gekend ; dank omdat zij met zo'n optimisme haar ziekte heeft kunnen dragen ; dank omdat zij een ongewoon zachte dood is gestorven.

In onze geliefde moeder hebben wij een rijk stuk leven verloren : met een fijnzinnige attentie wist zij zich om de kleine en grotere problemen van elk der huisgenoten te bekommeren ; met ongelooftelijke aandacht en doorzettingsvermogen was zij de dynamische spil van ons gezin ; waar wrijvingen ontstonden heeft zij steeds radikaal voor verzoening en vrede geijverd ; haar leven was dienstbaarheid aan de anderen, en, zo heeft zij

tijdens haar ziekte eens gezegd : « Ik vrees dat die hevige pijnen van mij een egoïste zullen maken » ; zij was vooral ook de diep-godsdienstige moeder, die met grote bekommernis de religieuze zin van haar kinderen stimuleerde.

Mijn beste, beste echtgenoot, mijn afscheid zal het zwaarst vallen voor u. Met hoeveel liefde en overgave hebben wij ons niet gedurende meer dan dertig jaar aan onze kinderen overgegeven. De vele lasten, doch zeker ook de vele vreugdevolle ogenblikken hebben ons haast onafscheidbaar gemaakt. Mijn al te vroege dood stelt een voorlopig einde aan ons geluk. Doe mij een laatste plezier door niet te blijven treuren over mijn afscheid. Ik weet dat gij in uw gebed de kracht zult vinden om in vrede te leven en de nu lastiger taak op u te nemen.

Mijn lieve kinderen, graag had ik het ogenblik beleefd waarop u allen in de wereld uw eigen weg had gevonden. Misschien wordt mijn heengaan een kans voor u om nu zelf te doen wat ik zo graag voor u deed. Als gij die opgave degelijk aanvaardt, is mijn overlijden niet onvruchtbaar geweest. Mijn beeld mag u verder niet met droefheid vervullen, doch, als gij het spoor dat ik voor u trok, goedvindt, wil dit dan verder in uw leven doortrekken. Besef vooral de diepe eenzaamheid waarin ik uw vader achterlaat. Wees een steun in zijn leven. Gij vooral, lieve dochters, omring met vrouwelijke attentie mijn dierbaar gezin. Ik dank u allen voor uw zo bewonderenswaardige toewijding.

Mijn goede zoon priester, weet dat ik uw roeping met fijne aandacht heb gevolgd en bevorderd. Beveel mij in mijn zondigheid aan bij de Heer en wees verder de geestelijke band van de familie.

Beste familieleden en gij allen, vrienden uit eigen parochie en daarbuiten, dank u voor uw vriendschap. Bid voor mij in het volle geloof dat God trouw is over de dood heen.

De families DE CLIPPEL, DE GRAEVE, DE SMET en VAN CAUSENBROECK danken u.