

†

TOT VROOM AANDENKEN VAN
MEVROUW

Valentina DE CLIPPEL

echtgenote van de Heer

Jan DE DIER ;

geboren te Erembodegem op 27 februari 1910
en godvruchtig overleden te Gent in het
Akademisch ziekenhuis op 25 mei 1975,
gesterkt door de heilige Sacramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Ondanks de beste zorgen is moeder heengegaan. De wetenschap deed nog een laatste poging... maar God, de Schenker van alle leven, besliste er anders over. Heer Uw heilige Wil geschiede !

Graag was ze thuis bij echtgenoot en kinderen. Ze leefde er gelukkig en stil op de maat van haar gul-kloppend hart. Ze volgde met veel bezorgdheid de opeenvolgende gebeurtenissen in de familie. Ze was blij om al het schone in deze wereld en haar kinderen en kleinkinderen deelden steeds mee in de diepe vreugde van een echte moeder. Ook het lijden bleef haar niet gespaard, maar ze aanvaardde altijd alles met oprecht geloof wat het leven aanbood.

Heer, wij danken U om dit voorbijge aarde leven : want «schon zijn ze alle, die moeders ter wereld!»

Lieve echtgenoot, vergeef me het verdriet dat ik u aandoe door dit plotse weggaan. Weet echter dat ik U eerst voorga bij God waar geen droefheid meer is maar eeuwig Leven. Leef daarom nog gelukkig verder zolang als het aards bestaan U dit zal gunnen.

Goede kinderen en kleinkinderen, ik weet dat ge u nu meer dan ooit rond vader zult scharen om eensgezind samen te leven zoals uw moeder het steeds heeft voorgedaan. Vaarwel familieleden en vrienden, vergeet mij niet in uw gebed. Op mijn beurt vraag ik de Heer dat we mekaar mogen terugzien op de laatste Dag en voor eeuwig zouden samenzijn.

De heer Jan DE DIER,

De heer en mevrouw Felix AERTS-DE DIER
en kinderen,

De heer en mevrouw Frans DE DIER-
DE GROM en kind,

De families :
DE CLIPPEL, DE DIER,
VAN DEN BRULLE en
VAN DER WEEEN,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

.....
druk verhegge

.....
begr. verbeiren