

Zij was uw kind, Maria, toon dat Gij haar
Moeder zult.



BID VOOR DE ZIEL VAN

JUFFROUW

ELISABETH DE CLIPPELE

dochter van

Jan-Bapt. & Hortense Van Wijmeersch

geboren te St-Maria-Horebeke
de 20 November 1918, en aldaar godvruchtig
overleden de 19 Juni 1952

versterkt door de H. H Sacramenten.

Zij was lid van de Congregatie en van de
verschillige genootschappen.

Mijn Jezus, barmhartigheid, was haar laatste
geloof- en hoopvolle verzuchting tot haar Verlos-
ser. De paternoster in haar handen knellen was
haar laatste Maria-verering.

En kort daarop stond haar, door lijden gelouter-
de ziel vóór haar Rechter....

Moge mijn gebed bespoedigen dat haar drang
naar schoonheid en leven, in het aanschouwen van
de Oneindige Schoonheid, in het bezitten van het
eeuwige Leven bevredigd worde; en dat zij, bij
God, haar bezorgdheid om het welzijn van haar
duurbaren, kunne omzetten in gebed om sterkte
in het dragen van hun zware beproeving

« Vaartwel » gij zó beminde Ouders, Broeders
en Zusters, en lieve nichtjes en neefje en bloed-
verwanten. Ik dank U om uw liefde en toewijding
Gaat naar 't heilig Hart van Jezus, daar vindt ge
de bron van alle troost.

God zegene en vergelde ook U allen die in
christelijke vriendschap mijn leven of mijn lijden
hebt verzacht

Bidt nu nog voor mij Tot weerziens in den
Hemel.

Mijnheer en Mevrouw Jan-Baptist DE CLIPPELE-VAN WYMEERSCH ;
Mijnheer en Mevrouw Aimé DEVENIJNS-DE CLIPPELE ;
Mevrouw Anna DE CLIPPELE ;
Mijnheer en Mevrouw Remi DE CLIPPELE-VAN DE WALLE en kinde-
ren Katelijne, Beatrijs, Jan, Elza en Godelieve ;
De Familjen DE CLIPPELE en VAN WYMEERSCH ;

*BEDANKEN van harte voor de blijken van
christelijke en innige deelneming hun beoond*