



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

Julien DE CLIPPELE

weduwnaar van mevrouw

Virginia BOLLAERTS

geboren te Geraardsbergen op

13 mei 1900 en godvruchtig thuis in

familiekring overleden op 3 januari 1997,

gesterkt door de H. Sakramenten

der zieken.

De families :

DE CLIPPELE, BOLLAERTS,

VAN LAEREN en VANDAEL

danken U voor uw blijken van

deelneming in hun rouw.

Heer onze God, doorheen onze droefheid danken wij U voor vader. Met wijsheid en liefde zorgde hij voor zijn gezin, zijn grootste vreugde was ons allen gelukkig te zien. Hij stelde geen hoge eisen aan het leven, maar verstond de kunst om in het gewone van iedere dag het geluk te vinden.

Diep gelovig en vertrouwend op de Heer vondt hij vreugde in het gebed.

Dankbaar voor de minste attentie was hij begaan met de noden van de medemens en het leven op de parochie.

Dierbare kinderen steeds hebt gij mij omringd met eerbied en genegenheid. Dank voor alles wat U voor mij hebt gedaan, niets was voor U teveel, wij waren zo innig met elkaar verbonden. Alles is volbracht ! Nu mag ik naar de hemelse Vader om samen met moeder te delen in de hemelse vreugde.

Wij blijven innig verbonden in het gebed.