

Wij zullen naar zijn hand geleid
doorleven tot in eeuwigheid...



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

Zuster LYDIA

Ernestine De Clopper

Zij werd geboren te Zele op 27 maart 1911.

Zij wijdde zich aan de Heer op 18 maart 1940
in de Kongregatie van de Zusters van de
H. Vincentius te Deftinge.

Zij overleed in het U.Z. te Gent op 13 juli 1993.

Voor uw medeleven en gebed danken U :

Eerwaarde Heer Marchand, algemeen directeur,
De Zustergemeenschap van Deftinge,
in het bijzonder de Zusters uit Nevele Klooster
en Rusthuis,

De Familie van de Overledene.

Uitvaartverzorging: B.V.B.A. Claeys
Druk. De Neve

Wij danken U, Heer,
voor Zuster Lydia,
om haar leven
dat zij blijmoedig
in Uw dienst heeft gesteld.

Als één van de Vier pioniersters-missionarissen
van Deftinge vertrok ze in 1949
naar Bwamanda in Ubangi,
waar ze een school voor meisjes oprichtte.
Onder de leuze
„Om Kristus' Liefde in Kristus' Rijk”
heeft ze zich gedurende vele jaren
aan het missiewerk gewijd.

Wij blijven U dankbaar, Zuster Lydia,
om uw bidden en werken voor het apostolaat
van de Kongregatie,
om uw vele attenties voor uw familie,
Oversten en medezusters,
om uw inzet voor de parochie van Nevele.
U kon zo diep genieten van al het mooie
rondom U.
Met vaardige hand wist U zelf kunst
te scheppen.

Wij bidden U, Heer,
schenk Zuster Lydia
Uw leven in overvloed.
Dat haar vreugde in U volkomen mag zijn.
Moge zij ook voor ons bij U ten beste spreken
opdat wij mogen groeien in geloof, hoop en liefde,
en eens in Uw heerlijkheid mogen delen.