



HERINNERING

aan een mens die voor God, zijn gezin, familie en vrienden trachtte goed te leven.

PIETER, JAN DE CLUS

echtgenoot van **IRMA VAN DER MASSEN**

geboren te Outer, 7 oktober 1894 en rustig tot het nieuwe leven overgegaan op Witte Donderdag, 12 april 1979, gesterkt door het sacrament van de zieken.

God, Gij hebt deze mens geschapen en hem zijn eigen zending gegeven.
Hij mocht onze echtgenoot en vader zijn.
Onze liefde doet pijn bij de herinnering aan zijn vriendschap, zijn blijde werkgeest, zijn nooit aflatende zorg voor ons allen.

"Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid,
Hij had de zware last op zich genomen,
Een eerlijk man te zijn in woord en daad.
Dat is het schone dwaze kwaad,
Waar, na ons Here Jezus Christus,
De sterkste man aan ondergaat. (M.G.)

Goed bewust aanvaardde hij rustig, gelaten, zijn laatste levensoffer.
Heer wij danken U om de gaven van liefde, zelfvergetenheid en echte trouw door hem aan ons gegeven.

WIJ BIDDEN U HEER GOD,

Laat niets van dit mensenleven verloren gaan.
Moge al wat hem heilig was geërbiedigd worden.

Laat hem tot ons blijven spreken juist nu hij gestorven is.

Laat hem voortleven in zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind, in hun hart, in hun levensduur, in hun gedachten en geweten.

Ontferm U over hem, vergeef hem zijn zwakheden.

Neem hem op in het eeuwig licht.

Help ons geloven dat zijn hart vol vreugde is en dat niemand hem die nog ontnemt.

Mijn goede echtgenote, mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, ik was zeer gelukkig bij u.

Gij waart de fierheid in mijn leven.

Dank voor de goede zorgen, de vele attenties.

BID VOOR MIJ.

DE FAMILIES DE CLUS-VAN DER MASSEN

danken U zeer om de gebeden en bliken van deelneming.

Begravenissen Herregodts - Ninove.

Drukkerij Excelsior, - koster, Okegem.