



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Floride DE CNIJF

echtgenote van de Heer Albert Van Damme,

geboren te St.-Maria-Lierde op 7 juli 1904 en er tot de Verrijzenis door de Heer opgeroepen op paaszondag 10 april 1977, nadat zij de pauselijke zegen, de ziekenzalving en de H. Teerspijze had ontvangen.

Zij was lid van de K.V.L.V. en bestuurslid van de Bond van de Gepensioneerden.

In de H. Schrift wordt sterven geduid als een ontmoeting met de « Verrezene » : gestorven zijn is altijd bij de Heer zijn.

De verrezene Heer is aanwezig en werkzaam in het geweten van de mensen. Dat deze echtgenote en moeder, volgens een geweten, luisterend naar de stem van God, gehandeld heeft, bewijst gans haar levensloop. Haar kinderen prenten ze eerbied en ontzag in voor het godsdienstige, bracht hen waardering bij voor echte levenswaarden, als familiale tegenwoordigheid, dienstbetoon aan anderen, levensernst, geloof in Gods tussenkomst in elk mensenleven. Voor haar man was zij de « sterke vrouw » ; met hem heeft ze samen wilskrachtig en werkzaam haar gezin uitgebouwd. Voor haar evenmens was ze niet onverschillig : haar aktieve rol die ze als be-

stuurslid van de Bond van de Gepensioneerden vervulde en waarvoor ze zich totaal inzettede, bezorgde deze mensen menige aangename ontspanning.

Als lijdende mens heeft ze zeker veel voor haar huisgenoten willen verbergen, alhoewel het haar zeer zwaar moet geweest zijn uiteindelijk geen stap meer te kunnen verzetten en steeds aangewezen te zijn op de hulp van anderen.

Bemide echtgenoot, dierbare kinderen en kleinkinderen, u allen hebt mijn lijden begrepen en niets was u teveel om mij verlichting en verzorging te bieden. Voor uw begrip en dienstvaardigheid bedank ik u allen, en vooral u, Monique, die dag en nacht voor mij gezorgd hebt. U, mijn dierbare echtgenoot, die zo dikwijls zwijgend op mijn ellende hebt neergezien, bedank ik voor uw aanwezigheid, die mij zoveel sterkte gaf. Samen hebben wij de blijde maar ook de droeve dagen gedeeld.

Bidden wij dat het gewetensantwoord van deze kristelijke vrouw aan de Heer, nu zou verheven worden tot een volledige deelname aan het verheerlijkt leven van de Verrezene.

De families DE CNIJF, VAN DEN BERGHE,
VAN DAMME, TORTELBOOM,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel