

De ouderdom bereikt op de weg der gerechtigheid is een erekroon.

BID VOOR DE ZIEL

VAN

DE HEER

JAN DE CNIJF

weduwnaar van mevrouw

LUCIA VAN DE MAELE

geboren te Godveerdegem op 20 januari 1887 en godvruchtig overleden te Zottegem op 15 januari 1978, gesterkt door het sakrament der zieken.

oud gemeenteraadslid – oud lid OCMW
oud voorzitter kristelijke bond d. gepensioneerden medestichter der vereniging wol en katoenbewerkers St-Catherina
lid van verscheidene godvruchtige genootschappen

Voor de eer die u hem bracht en de moed die u ons toewenste danken u Michel & Julienne De Maeseneer-De Cnijf kinderen en kleinkind

Georges en Hermine De Cnijf-De Sutter en kinderen

de families De Cnijf, Van De Maele, Schollaert en De Clercq.

Onze dierbare overledene, wiens dood wij betreuren, was hoogbejaard geworden. Met een gerust gemoed mocht hij op de lange reis van zijn leven terugzien. Van kindsbeen in de liefde Gods opgevoed bewaarde hij zijn leven door de schat van zijn H. Geloof en op al zijn werk drukte het de stempel Zijn leven was eenvoudig omdat hijzelf eenvoudig van hart was. Als trouwe echtgenoot en liefdevolle vader heeft hij veel gewerkt en gezorgd voor het welzijn van de zijnen en heeft hij steeds een rustig en blij gemoed bewaard omdat arbeid en opoffering voor hem een vanzelfsprekende opdracht was.

Bij de weemoed van zijn heengaan neemt een gevoel van dankbaarheid de bovenhand. Dank voor alles wat hij voor ons is geweest, voor alles wat hij gedaan heeft. We weten dat hij met moeder opgenomen is in Gods eindeloze liefde en wij blijven naar hem opzien als kinderen naar een sterke vader Rechtvaardig en vreedzaam in zijn omgang, behulpzaam voor ieder en opgeruimd van karakter verwierf hij vele vrienden en de achting van eenieder. Zijn hoge ouderdom was als 'n beloning van zijn minzaam en zacht karakter.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind weent niet om mijn heengaan, hebt dank voor uw liefde en toewijding welke gij mij steeds hebt toegedragen. Houdt de gedachtenis van vader en moeder in ere, weest ons indachtig in uw gebeden.

Beste familie en vrienden, gij allen die mij gekend hebt, vergeet mij niet in uw gebeden en tot weerziens in het hemels Vaderhuis.

Mijn Jezus barmhartigheid.