

Houdt uw hart vrij en naar God geheven, want
gij hebt hier geen blijvende woonplaats.

(Nav. Chr.)



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MARIA DE CNIJF

echtgenote van Mijnheer

Jozef DE GLAS

geboren te Ophasselt op 14 oktober 1907 en er
godvruchtig overleden op 10 november 1960.

Voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden
en de Pauselijke zegen.

Zes jaren geleden heeft het afsterven van 'n
teergeliefde zoon 'n diepe wonde geslagen in
't hart van deze toegewijde moeder, 'n wonde die
niet meer helen zou en haarzelf vroegtijdig naar
't graf zou brengen.

Als een goede vrouw heeft zij acht genomen op
al de wegen van haar huisgezin. Als trouwe echt-
genote was zij immer de steun van haar man in al
zijn werken en zorgen. Als een waardige moeder
heeft zij haar kinderen opgevoed in de vrees des
Heren.

Bemide echtgenoot, ik vertrouw u de duurzame
pand onzer, geliefde kinderen toe. Moge de Heer
uw steun en hulp wezen.

En gij, geliefde kinderen, eert uw vader al de
dagen van uw leven. Vaartwel! Vergeet moeder
niet in uw gebeden.

Gij allen, die mij bemind hebt, bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust
(300 dagen afaat)



De familiën DE CNIJF,
DE GLAS,
STRADIOT,
DE CLERCQ.

Zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming hun betoond bij
het overlijden van hun teerge-
liefde afgestorvene.

DANKEN U.

Uitg. F. De Vos, Ophasselt