

Voor Uw gelovigen, Heer, wordt het leven niet weggenomen maar veranderd!

VROOM AANDENKEN aan

MEVROUW

Marie-Louise DE CNIJF

weduwe van de Heer

Firmin VAN DEN DOOREN

echtgenote van de Heer

Hector DE GEYTER

geboren te Montignies-sur-Sambre,
op 8 juli 1900 en godvruchtig overleden in
de St.-Franciskuslinie te Brakel,
op 21 september 1983,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.



De families DE CNIJF, VAN DEN DOOREN,
DE GEYTER, VAN DEN BERGHE en
VAN NIEUWENHOVE

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Druk. A. De Borre - Tel. (055) 42 20 91

Als moeder heengaat, dan eerst kunnen wij ten volle aanvoelen wat zij tijdens haar leven is geweest in goede en kwade dagen, in vreugde en in leed.

Niets is in ons kort mensenleven op aarde zo broos als de gezondheid. Dat heeft ze heel goed en al te vlug ondervonden bij het zó vroegtijdig afsterven van haar echtgenoot Firmin. Ook in haar verder huwelijksleven bleef zij de Goddelijke Voorzienigheid dankbaar en was haar geen inspanning te veel, geen offer te zwaar om haar moederzending gewetensvol te vervullen.

« God zij dank... » het kwam haar zó spontaan van tussen de lippen, omgeven door een veelzeggende glimlach... want samen met Hector mocht zij tientallen jaren het stille geluk delen met haar kinderen, kleinkinderen en nu met hun eerste achterkleinkind, Sofieken... beide beseften ze intussen heel goed dat hier op aarde niets blijft duren.

Stilaan voelde zij haar krachten verminderen, deed al het mogelijke om er nog eens bij te zijn... bij haar gezelschap in de Derde-Leeftijd om dan noodgedwongen haar innig vertrouwde omgeving te moeten verlaten, maar toch met dat diep verlangen er zo vlug mogelijk te kunnen terug keren.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, weest nu vooral een steun voor Vader. Niemand méér dan hij zal nu lijden onder een altijd te vroeg eindigen van ons onverwoordelijk gezinsgeluk. Bidt dan verder voor mij opdat ik weldra heel dankbaar uw voorspreekster mag zijn bij de Heer.

Beste buurtmensen, leden van de 3de leeftijd en niet het minst al wie voor mij zorgde in het ziekenhuis... ook alleen de Heer kan u daarvoor vergoeden.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.