

Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid,
verrijst in onvergankelijkheid;
wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte,
verrijst in heerlijkheid en kracht. (Lit. tekst).



DIT ZIJ EEN AANDENKEN

aan de Heer

Oscar DE CNIJF

echtgenoot van Mevrouw

Hermina DE TURCK,

geboren te Montignies-sur-Sambre op 1 maart
1902 en overleden te Sint-Maria-Lierde op
12 augustus 1973.

Als goede gelovige ontving hij de sakramenten der zieken en werd hem de Pauze-lijke zegen geschonken.

Hij was lid van de bond «Kerk en Wereld».

Als mensen grijpen wij ons vast aan het leven om het niet meer los te laten.

En toch wij worden geboren om te sterven, vanaf het begin van ons leven dragen wij het sterven in ons. Wij worden ouder, wij zijn eens ziek, onze krachten nemen toe om daarna weer af te nemen en uiteindelijk gaan wij dood.

Maar ieder mensenleven is gekenmerkt door hoop op het leven.

Sinds enige tijd heeft Oscar ook ervaren dat het leven onvermijdelijk afneemt tot het uitloopt op het grote vraagteken van de dood.

Maar evengoed heeft hij de hoop gekoesterd dat de levensstroom in hem nog lang

zou blijven doorvloeien niettegenstaande ziekte en lijden hem vasthielden. Toen hij echter begrepen had dat ziekte en pijn hem niet meer zouden loslaten, heeft hij, zonder het ooit bewust uit te drukken, het leven met al zijn wederwaardigheden aanvaard.

Oscar is dan ook stil en gelaten zijn levens einde tegemoet gegaan.

Dierbare echtgenote, familie- en huisgenoten, ik dank U voor alle liefdevolle zorgen tijdens mijn laatste levensjaar. Ik dank U voor de woorden van moed die gij tot mij gericht hebt, voor uw stil verdriet die gij om mij geleden hebt en voor de attenties waarmee gij mijn ziekte verzacht hebt.

Mijn lieve echtgenote, vader en grootvader, wij zullen U missen in ons midden, omwille van uw humor, uw levensmoed en uw zacht karakter.

Maar met de Kerk bidden wij : « Ik sta in leegte en gemis, maar Gij, Heer, zijt de God bij wie mijn toekomst is ».

De families DE CNIJF, DE TURCK, VAN DEN BERGHE, DE BODT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brake!