

*Toen het avond werd sprak Jezus,  
laten we oversteken  
naar de andere kant van de weg.*

†

Laten wij bidden voor

DE HEER

**Raymond DE CNIJF**

echtgenoot van Mevrouw  
Alfonsine VAN DEN NEUCKER

Geboren te Ophasselt op 20 juli 1913 en na  
een smartelijk ongeval overleden te Aalst in  
het Stedelijk Ziekenhuis op 10 mei 1996,  
gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

---

De families DE CNIJF  
VAN DEN NEUCKER  
HUTSEBAUT  
VAN WYNENDAELE  
danken U voor de blijken van medeleven.

Raymond in de periode dat de natuur op zijn mooist is,  
dat de planten en bloemen ontwaken uit hun  
winterslaap, net nu heb jij ons onverwacht verlaten.  
Waarom ? Niemand die het weet. Er is geen zinnig  
antwoord. Je hield van het leven, de natuur en de  
dieren. Elke winter en voorjaar duurden je te lang.  
Spade en hark lagen reeds klaar om vanbij de eerste  
lentewarmte jouw tuin en aanplantingen en deze van  
je kinderen en kleinkind te verzorgen. Dit was je leven,  
verzorgen en in stand houden wat Gods hand  
geschapen heeft. Luxe en komfort deerden je niet, jij  
deed de dingen die echt tellen in het leven, goed en  
hulpvaardig zijn voor iedereen. Opgewekt en joviaal.  
Men zal U missen.

Lieve man, 53 jaar waren we gelukkig. Goede en  
minder goede dagen hebben we samen beleefd, lief  
en leef samen gedeeld. Onze kinderen en klein-  
kinderen lagen U diep in het hart, hun geluk was uw  
grootste kommer. Ik weet, beter dan wie ook, hoe  
groot uw verdriet was bij het overlijden van ons klein-  
kind Davy. Je bent nu samen met hem bij de Heer.  
Lieve echtgenoot, ons huis zal leeg zijn zonder jou.  
Ik zal U missen.

Lieve vader, grootvader en schoonvader.  
Bedankt voor je goede zorgen en alles wat je voor ons  
gedaan hebt. De vitaliteit en grenzeloze energie  
waarmee je de ontelbare karweitjes bij ons opknapte  
verbaasde elkeen.  
Loentje, Bolle, zoals we je vaak noemden, je zult bij  
ons verder leven in talrijke mooie herinneringen.  
Je lach en je goedsortige fratsen zijn voorgoed in  
ons geheugen en hart geprent.  
Wij zullen U missen.