

O. Heilig Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik !



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

*Richard De Cnijf*

echtgenoot van Mevrouw

*Maria-Julia Van Ruyskensvelde*

geboren te Ste Maria-Lierde, de 14 Mei 1874 en godvruchtig overleden te Ophasselt de 11 Maart 1953. Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Wie de Heer vreest zal het wel gaan op zijn uiterste en op de dag van zijn afsterven zal hij in zegening zijn.

Heer, aanhoor mijn smekende stem, heb medelijden met mij, verhoor mij. Mijn hart heeft tot U gesproken. mijn ogen hebben U gezocht, wend uw aanschijn van mij niet af en verlaat uw dienaar niet in gramschap.

(Ps. 26,7)

Hij was een brave christen huisvader, die al zijn plichten begreep en vervulde. De gedachte aan zijn gezin deed hem de last van zijn arbeid vergeten.

De Heer heeft hij gebeden om bijstand en troost, aan Hem heeft hij dagelijks opgedragen zijn werk en zijn leven. De Heer moge hem genadig zijn op de drempel van de eeuwigheid.

Dierbare echtgenote en kinderen, hebt dank voor uw liefde en tedere bezorgdheid. Gij weet dat ik steeds uw welzijn heb betracht.

Bemide kinderen en kleinkinderen, weest altijd uw dierbare vader indachtig in uw gebeden, en troost moeder al de dagen van haar leven.

Hebt moed en vertrouwen, eens zien we elkander weer. Steunt en bemint elkander.

Mijn Jezus, bamhartigheid

(300 dag afl.)



*De Families De Cnijf ;  
Van Ruyskensvelde ;  
De Backer ;  
Neckebroeck ;*

zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming hun betoond bij het  
overlijden van hun dierbare afge-  
storvene,

**DANKEN U.**

---

Uitgever Frans De Vos, Ophasselt