

Vader, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel,



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

ELONÉ BEERENS

echtgenoot van Mevrouw

**Maria DE PRIJCK**

Lid van de Bond van het H. Hart en van de Confrerie  
van de H. Barbara

geboren te Godveerdegem op 20 januari 1889 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen te Erwetegem,  
op 29 december 1967, gesterkt door het Heilig  
Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen

« In articulo mortis ».

« Wees genadig Heer, voor uw overleden dienaar  
voor wie wij U dit offer van lofprijzing aanbieden,  
ootmoedig vragen wij U, dat hij door het dienst-  
werk van heilige verzoening tot de eeuwige rust  
moge komen.»

Bij dit plotse overlijden buigen we allen nederig  
het hoofd voor de H. wil van God, De mens wikt,  
God beschikt, De dierbare overledene heeft zijn  
deel gekregen van het lijden van onze Goddelijke  
Zaligmaker, We vragen aan onze Lieve Heer dat hij  
nu mag deel hebben aan het geluk in de hemel,  
Door het kruis komen we tot Christus onze Heer,  
Hij schenkt ons het eeuwig leven.

Mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, mijn dank  
voor uw vriendschap, voor uw genegenheid, Wees  
mij indachtig bij de Heer in uw gebed,

Jezus, Maria, Jozef! (300 d. afl.)

Voor uw gebed en deelneming in onze rouw  
bedanken U :

Mevrouw Eloné Beerens, geboren Maria De Prijck  
De heer en mevrouw Michel De Rouck-Beerens en  
kinderen Godelieve en Romain  
De heer en mevrouw Robert Rokegem-Beerens en  
kinderen Anne-Marie en Marie-Christine  
De families : Beerens, Van Wijnendaele, De Prijck  
en Van Cauwenberghe.

Druk. Koster, Moorsel