

Zalig zij die bereid gevonden worden
wanneer de Heer aanklopt.



Zalig aandenken

aan Mijnheer

Jan-Baptist DE COOMAN

Weduwnaar van Mevrouw

Rachel DE VOS

geboren te Erwetegem de 9 juli 1883, en er
schielijk overleden de 16 mei 1961,
gesterkt met de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

Gepensioneerde der Belgische Spoorwegen

In het evangelie verwittigt de Heer Jezus ons
klaar te zijn voor het oordeel, omdat niemand
weet wanneer voor hem het uur zal slaan.

De rechtvaardige, die de liefde heeft beoefend
moet niet vrezen, want voor hem betekent de dood
de bevrijding uit dit aards bestaan.

Dierbare familieleden, treur niet bij dit plots
afsterven — aanvaard Godswil en troost u bij de
gedachte dat ik klaar was.

Beste kinderen en kleinkinderen, bidt veel voor
mij vooral tijdens de H.Mis opdat het hemels leven
voor mij vlug een werkelijkheid moge worden.

Denk eraan dat ons leven hier op aarde, de
waarde heeft die God er aan schenkt. Mogen wij
allen mekaar eens terug ontmoeten in het hemels
paradijs.

Moeder Maria, zo dikwijls hebben wij gebeden:
bid voor onze arme zondaars nu en in het uur

van onze dood. Gij hebt mij zeker niet vergeten
toen mijn einde naderde.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

R. I. P.



Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde Overledene.

Hiervoor danken U van harte

Mr & Mw Marcel DE COOMAN-CORDEELS en
kinderen

zijn kinderen en kleinkinderen,

De Familien De Cooman, De Vos en De Potter

Uitg. Koster Erwetegem