



Dit is een vroom aandenken aan

JUFFROUW

MARGUERITE DE COOMAN

dochter van wijlen

Prosper en Sidonie VAN RUYSKENSVELDE

geboren te Ophasselt, op 27 juni 1908 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel, op 14 september 1986,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken

Lid van het C.O.V.

Gepensioneerde onderwijzers.

Velen heeft zij onderwezen op de weg der
gerechtigheid, daarom zal zij schitteren in
altijdurende eeuwigheid.

Zij was door allen geëerd omdat zij de Heer
grotelijks vreesde. Niemand sprak van haar
het minste kwaad.

Zij treurde met hen die lijden en verheugde
zich om het welslagen van de haar destijds
toevertrouwde kinderen. Haar onderwijs was
oprecht, niet « gemaakt » noch « geforceerd ».

Thuis was zij een innige band van vriend-
schap en liefde. Haar opvoedingswerk zette
zij hier ook voort. Nichtjes en neven konden
steeds op haar hulp rekenen.

Beste broer, zusters en schoonzuster, U
allen met wie ik het leven heb gedeeld,
dank om alles, het doet mij leed U te moe-
ten achterlaten. Aan U, mijn lieve zuster in
het klooster vraag ik de familie te blijven
steunen door uw gebed.

U, mijn beste kinderen van onze thuis, zorg
met al uw mogelijkheden voor mama en papa.

Dank ook aan alle vrienden en bekenden.

Ik zal niet nalaten uw voorspreekster te
zijn bij de Vader. Moge Hij uw verder leven
zegenen.

De families

DE COOMAN en VAN RUYSKENSVELDE,

dank U voor de blijken van deelneming
in hun rouw en gebeden.

Begrafenisondern. L. Haustraete-Ritserveldt
Steenhuizen - Tel. (054) 50 10 59