



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Michel DE COOMAN

Echtgenoot van Mevrouw

Diane LAFORT

geboren te Sint-Lievens-Houtem, op 3 augustus 1928 en
godvruchtig overleden te Oombergen, op 29 mei 1987.
Gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Rechtschapenheid, steunend op een diep geloof en
een volgehouden streven naar vrede sierde dit kort,
maar rijk leven.

Met grote bekwaamheid en hard werken kon hij de
opgave voor zijn gezin als geslaagd waar maken.

Het leven was voor hem een gave uit Gods hand,
een gave die hij naar waarde schatte zijn leven lang.

Rondborstig met de medemens kon hij zich uiten
met een kwinkslag vanuit een grote levenswijsheid en
een diep verborgen gouden hart.

Zijn totale aandacht was gericht op de toekomst van
zijn kinderen, die hij voorging met een niet aflatende
ijver.

Het leed dat hem trof droeg hij moedig, hij vocht
voor elke nieuwe dag. Toen hij de waarheid vernam
bracht het verdriet hem niet tot vertwijfeling maar tot
aanvaarding en berusting in Gods wil.

Aan vrienden kon hij met tranen van geluk en troost
zeggen : «Al mijn kinderen zien mij zo gaarne.»

In zijn hoogste nood betoonde hij met een teder
handgebaar zijn grote dank voor de trouw, de liefde en
de zorg tot het uiterste van zijn beminde echtgenote.

In zijn eigen haard mocht hij zacht afscheid nemen,
omringd van zijn geliefden en zijn ziel terug schenken
aan zijn Schepper.

Dank liefdevolle echtgenoot.

Dank goede vader.

Mevrouw Michel DE COOMAN-LAFORT,

Dokter Dierenarts en Mevrouw Patrick DE COOMAN-
VAN CAENEGEM en kinderen,

Heer en Mevrouw Bernard DE COOMAN-CALLEBAUT
en kinderen,

Dokter Dierenarts en Mevrouw Philippe DE COOMAN-
MELKENBEKE en kinderen,

De families DE COOMAN, LAFORT, VAN DEN
BOSSCHE en DE GEETER,

gevoelig voor de blijken van deelneming in hun
rouw, danken U oprecht.

Begraf. Van Dorpe-Pluym Drukk. De Riemaecker