

Dankbaar aandenken aan

De heer  
**Michel De Cooman**

geboren te Asper op 29 maart 1929 en  
godvruchtig overleden te Zottegem in het  
A.Z. St.-Elisabeth op 7 februari 2001,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De namis zal opgedragen worden op  
zondag 25 februari 2001 om 9.30 uur in  
de parochiekerk te St.-Goriks-Oudenhove.

De familie dankt u voor uw gebed en de  
blijken van medeleven.

Testament

En als ik doodga huil maar niet  
ik ben niet echt dood,  
het is de heimwee die ik achterliet  
dood ben ik pas,  
als jij die bent vergeten...

Als ik doodga treur maar niet  
ik ben niet echt weg,  
't is het verlangen dat ik achterliet  
dood ben ik pas,  
als jij dat bent vergeten...

En als ik doodga huil maar niet  
ik ben niet echt weg,  
't is maar een lichaam dat ik achterliet  
dood ben ik pas,  
als jij me bent vergeten...

Bram Vermeulen