

Nu de dood boven ons zich kruist
en angst in avondstilte huist
laat ons in deze stervenspijn
nog inniger verbonden zijn.

M.H.



VROOM AANDENKEN
aan de heer

NORBERT DE COOMAN

echtgenoot van mevrouw

MARIA VAN DEN NESTE

geboren te Grotenberge op 30 mei 1932
en godvruchtig overleden te Gent
op 14 december 1990,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De familie dankt U voor uw vriendschap.
medeleven en gebed.

Norbert was een eenvoudig en goed man.

Geboren in Grotenberge, groeide hij op verbonden met de natuur. Zijn liefde voor plant en dier vormde een essentieel deel van zijn leven.

Steeds stond hij open voor iedereen en behulpzaam in woord en daad had hij vele vrienden. Vriendschap was voor hem geen ijdel woord.

Zijn gezin vormde het middelpunt van zijn bestaan en hij was het middelpunt van zijn gezin. Steeds bekommerd gaf hij het beste van zichzelf, geborenheid, levensvreugde en diep geluk.

De mensen rondom hem, zijn familie, zijn gezin, een stil gebed, gaven hem de kracht om de zware lichamelijke en geestelijke beproevingen te doorstaan die zijn sluipende ziekte met zich meebracht. Voor troost konden wij bij hem terecht.

Mijn man, pa, dankbaar om je mooie, te korte leven en de liefde die wij van jou mochten ontvangen, nemen we ontroostbaar afscheid maar in ons hart blijf je voor altijd verder leven.

Otte