



TOT VROOM AANDENKEN VAN MEVROUW

Octavie DE COOMAN

weduwe van Mijnheer Achiel VAN EERENBRUCK

geboren te St. Antelinks op 15 juni 1905 en er overleden op 29 januari 1966, voorzien van de H. Sakramenten der stervenden.

Eilaas, eilaas, ze zijn zo dwaas,
die, van hun jongste dagen,
voor de eeuwigheid, die elk verbeidt,
in tijds geen zorg en dragen.

Ik stierf al was ik wel te pas
en op geen dood aan 't peizen.
en, onverwacht, het minst gedacht
en hadde om heen te reizen!

God weet dat, Hij die stierf voor mij,
en, stervend, heeft verworven
dat ik met al niets vreezen zal,
hoe haastig ook gestorven.

G. Gezelle

Onverwacht, ja, maar niet onvoorbereid, zo is uw moeder heengegaan, diepbedroefde kinders, zodat U de hoop blijft op de hervereniging bij God, alwaar het hemelslicht haar geschonken zij. Allen die haar met genegenheid omringden bidden nu voor haar, wat haar troosten zal en sterken.

Mijnheer Leon VAN EERENBRUCK,
Mijnheer Frans VAN EERENBRUCK,

De familieën DE COOMAN, VAN EERENBRUCK, DE MAESENAER en
KIEKENS.

BEDANKEN.