

Ik heb op God gebouwd mijn leven,  
zonde en ondeugd streng vermeden,  
steeds bedacht op vrede en peis.

Heer, op Uw handen zacht geheven,  
laat mij vrij van boete treden  
in Uw Hemels paradijs.

G. D. K.



TER NAGEDACHTENIS VAN DE HEER

ROBERT, ARTHUR, GILBERT

DE COOMAN

Zoon van de Heer en Mevrouw

Alfred DE COOMAN en Alma VAN BRANTEGEM

geboren te Zottegem de 20 april 1949 en onverwacht  
overleden te Herzele de 10 januari 1969,

RHETORICA - STUDENT.

Het leven lag voor deze opgeruimde jongen open als een kleurige tuin vol lentelijke beloften. Hij mocht zich verheugen in het kameraadschap van een goede en wijze vader, die, gehard door de levenservaring, hem de waarde van het stipt vervullen van zijn plicht en van de adel van de arbeid in de geest prentte en van een moeder, die hem omringde met haar lievende bezorgdheid.

Een mooie toekomst lag voor hem in het ver- schiet, maar ach. . . bedrieglijk, als spiegelbeelden zijn alle wereldse berekeningen en verwachtingen. Midden in de nacht klonk het angstgegil "moeder" die bevend haar dodelijk gewond kind, in de armen opving. De marteling van een verradelijk hersengezwell dat de arme knaap kwelde en dat hij verbeten heeft gedragen, had in de dood haar einde gevonden.

Het noodlot heeft zijn grauwe schaduw over een gelukkig en voorbeeldig gezin geworpen en allen die hem kenden en liefhadden met ontzetting geslagen. En toch. . . hoe onmeedogend ook het lot een familie kan geselen, wij mogen ons niet radeloos overgeven aan gevoelens van wanhoop en opstandigheid. Hoe onbarmhartig voor menselijk begrip het sterven van een pas ontloken bloem moge zijn, het diepere inzicht in de lotsbestemming van alle mensen geeft het antwoord op de hopeloze vraag van hun smart. Zijn leven heeft hij in ruil gegeven voor de onsterfelijke blijdschap van de Eeuwige Zaligheid.

Mijn goede moeder, mijn dierbare vader, mijn lieve zuster en liefhebbende grootouders weent niet langer over mij, laat de geest van het oneindig Godsvrouwen als een helende balsem vloeien op de bloedende wonde in uw hart. U allen, die weent over mijn voortijdig heengaan, laat u sterken door de troost van onze nooit-welkende genegenheid en met de zekerheid van een zalig terugzien in het Hiernamaals.

De Heer en Mevrouw

A. DE COOMAN - VAN BRANTEGEM,

Mejuffrouw Frida DE COOMAN,

De families DE COOMAN,

VAN BRANTEGEM,

TEMMERMAN,

DE COCK,

bedanken U om uw deelneming.