

De dood van de rechtveerdige is het einde van de nacht, en het begin van de dag; het einde der ellende en de ingang der zaligheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

SIDONIE DECOOMAN

geboren te Herne de 24 October 1883 en godvruchtig overleden te Vollezele de 5 September 1950, voorzien van de H. Sacramenten.

Gelukkig de mens die God vreest, en lust vindt in het onderhouden zijner geboden. - De vrees des Heren is de ware wijsheid, en van het kwaad te wijken de ware verstandigheid.

Job ZXVIII, 28.

Werkzaam van hare jongheid af, eenvoudig en rechtzinnig van harte, met de vreze Gods beziel, bewandelde zij standvastig de wegen des Heren en stierf in vrede.

Nu, Heer, behandel mij volgens uw goeddunken, en beveel dat mijne ziel in vrede outvange worde.

Dierbare zusters, broeders en familieleden, weent niet over mijn afsterven, want weet dat ik in de hemel leef waar ik over u waak, voor u bid en waar wij eens zullen verenigd worden. Vaarwel en tot wederziens bij God.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.
(300 d. afl.)

Druk. J. Similon-Jacobs, Vollezele

De familiën DECOOMAN en DE COSTER,

Danken U van harte om uw gebeden en betuigde
deelneming, bij het afsterven van hun geliefde
zuster, schoonzuster, tante en bloedverwante.