



Geloofd zij de Heer, Jezus Christus !



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

*Pauline De Coorde*

echtgenote van de Heer

JAN MICHIELS

Geboren te Denderhoutem, op 27 september 1891  
en overleden in de Kliniek te Ninove op 28 juli 1965  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden  
ERELID VAN DE BOND VAN HET H. HART  
LID VAN DE K. A. V.

Het kruis dat ze te dragen gekregen heeft was niet  
van de lichtste. Jarenlang heeft de ziekte haar lam  
gelegd; jarenlang heeft ze pijn moeten verduren;  
maar ze heeft dat alles met een blij hart aan God  
geofferd voor het we'zijn van degenen die haar  
dierbaar waren.

Diep christelijk als zij was wist ze dat we hier ge-  
komen zijn om «onze hemel te verdienen» en zij heeft  
dat toegepast elke dag die God haar te leven gege-  
ven heeft.

Zo 'n sterven is in werkelijkheid, zoals de 'prefatie  
uit de mis der overledenen het zo schoon zegt,  
«een overgang naar een beter leven».

Mijn beste man en gij mijn dierbare kinderen en  
kleinkinderen hoe graag ik ook bij u had willen  
blijven, Onze Lieve Heer heeft er anders over be-  
schikt. Wij zijn christene mensen en wij onderwer-  
pen ons. Ik dank u voor uw genegenheid.

Kinderen houdt uw vader in ere en bidt voor uw  
moeder die u niet zal vergeten.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

---

De families :

DE COORDE,

MICHIELS,

PRAET en

MEYSMANS

danken U zeer voor uw gebed en me-  
devoelen bij het heengaan van onze  
dierbare overledene.

---

Uitg. Van Damme, Denderhoutem