

†

Gelijk een kranke blom, die op de autaar staat,  
daar leeft een korte tijd en dan te niete gaat,  
Zo blomde en bloeidet gij,  
eilaas en 't is voorbij.

(Gezelle)

Wilt in uw gebeden gedenken  
de vrome ziel van Mejuffer

## Chantal DECORDIER

dochter van Mijnheer Jean en Mevrouw  
Libanie Verschelden.

geboren te Oudenaarde, de 18 juni 1941, en er na  
een kortstondige ziekte overleden de 1 oktober 1957  
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.  
Studente aan het « Instituut Sancta Maria » te Ronse.

Hoe ondoorgroendelijk zijn toch Gods raadsbesluis-  
ten, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. (Rcm. XI, 33)

Een levenslustig, een begaafd, een geliefd kind  
wordt plots aan de liefde van zijn ouders ontrukkt.  
Heerlijke toekomstplannen zijn schielijk verijdeld. Eilaas  
en 't is voorbij! Doch hoe verpletterend zulke  
slagen ook aankomen, we weten door ons rijk geloof  
dat Gods slagen steeds worden geleid door zijn Vaderhart.  
God slaat om te genezen, Hij beproeft om  
wel te doen.

Lieve Ouders en broeders, voortaan zu't gij mij  
missen in de warme huiskring, maar ongezien zal  
ik bij u zijn. Leef in die overtuiging, welke alleen  
een levendig geloof u geven kan. Bij de God van alle  
vertrouwing zal ik voor u om die gave bidden.

Dierbare schoolgezellinnen, hoe broos dit aardse  
leven is werd u, door mijn onverwacht heengaan,  
nog eens schokkend bewezen.

Alles gaat voorbij, God alleen blijft.

Bidt allen voor mij.

*Mijn Jezus, Barmhartigheid!*

( 300 d.a. )

Mijnheer en Mevrouw Jean DECORDIER-VERSCHELDEN;

Mijnheer Jean-Pierre DECORDIER;

Mijnheer Jean-Paul DECORDIER,

Mevrouw Evarist VERSCHELDEN-VAN PUYVELDE;

De familiën DECORDIER, VERSCHELDEN, WILLE en VAN PUYVELDE.

*Gevoelig aan uw blijken van kristelijke deelneming  
in hun rouw, bieden Ued. hun innige dank.*

*Drukck. P. De Longie-Koster, O.L.Vr. kerck, Oud.*