



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

CHANTAL DECORDIER

echtgenote van de Heer Daniël VILAIN

geboren te Ath op 14 april 1955
en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent
op 26 april 1987, gesterkt door de H. Sakramenten
der stervenden.

Tien jaren geleden kwam Chantal in het leven van haar echtgenoot. Het begin van een huwelijksleven dat wilde volgeschreven worden met tederheid en geluk, met een fijne toekomst van zón vervuld. Zo dromen jonge mensen over hun huwelijksleven... en ze doen dit terecht. Toch zijn er dromen die nooit werkelijkheid worden.

Zo verging het ook met Chantal... tien jaren en meer van zorgen, ziekte en afhankelijkheid van anderen.

Zij heeft nu haar levensverhaal af. Alles is geschreven, ook de laatste zin... een zinnig einde. Dat zien wij mensen niet, omdat wij anders oordelen dan God.

Tijdens zulk een leven is berusting zeer moeilijk. Maar bevrijding staat te wachten op trouwe kruisdragers. Vooral voor de „onderdrukten“ van deze aarde, kinderen, armen, zieken is er een tweede Vaderland. Voor hen komt de volle bevrijding pas met het volle licht.

Dierbare echtgenoot, zonder dat iemand het wilde ben ik uw „zorgenvrouw“ geworden. Ik weet echter, dat ik met, en spijs al mijn miserie, altijd een zeer speciale plaats heb gehad in uw hart. Ik dank u voor die trouwe genegenheid.

Beste vader en familie, ook voor u is dit offer zwaar. Samen hebben wij zovele jaren lief en leed gedragen. Te vroeg ben ik van u weggenomen. Blijf mij indachtig. Ik blijf met u allen verenigd vanuit de hemel.

Heer Jezus, wees haar barmhartig en schenk haar de eeuwige rust.

De Heer Daniël VILAIN,

De Heer Maurist DECORDIER -
Marie-Louise VIJGEN (t),

De Heer en Mevrouw
Roger VILAIN - Maria BOURGOIS,

De families DECORDIER, VILAIN en BOURGOIS,

danken u van harte voor uw blijken van deelneming
in hun rouw.

Begrafenisonderneming P. Van Parys, Lindestraat 93,
9790 Wortegem-Petegem - Tel. 055/31.81.70