

Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Marie Decordier

weduwe van de heer Marcel Vandercruyssen

geboren te Oudenaarde op 3 december 1915

en er zacht in de Heer ontslapen

op 1 september 1994,

gesterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn.

Lid van S.V.V.

Marietje, zoals zij algemeen in de volksmond werd genoemd, genoot mede de faam van haar geliefde echtgenoot zaliger. Hun sociale inzet, hun eenvoudige omgang met vrienden en bureu, hun rechtvaardigheidsgevoel maakte ook haar geliefd tot ver buiten de grenzen van de wijk Sint Jozef. Overal in de stad genoot Marietje de waardering van vele mensen. Na het overlijden van haar echtgenoot, nu meer dan zes jaar geleden, heeft zij in haar geliefd midden van de Hendrik Consciencestraat, nog een paar jaren, gelukkig kunnen doorbrengen totdat ziekte en verzorging

haar verplichtten een nieuwe thuis te zoeken in het rustoord "De Linde" van Petegem. Ook daar genoot zij de waardering van medebewoners, personeel en directie. Marietje was overal graag gezien.

Een langzame aftakeling bracht haar meermalen van het rustoord naar het ziekenhuis, waar zij nu op 1 september zacht in de Heer is ontslapen. Wij bewaren van haar een dankbare herinnering. Zij was een geliefd mens. Haar vriendschap en haar blijheid werkten aanstekelijk. Wij zijn er dankbaar voor.

Marin en Denise Vandercruyssen-Vanden Daele,
Jean-Pierre en Margot Vandercruyssen-Colpaert,

De families Decordier, Simoens, Vandercruyssen
en Versmessen

danken U van harte
voor de blijken van deelneming in de rouw

Drukkerij Van Wassenhove - Oudenaarde
Begravenissen D'Hondt - Oudenaarde

