

„Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal blijven leven ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in geloof aan Mij, zal niet sterven voor altijd.”

(Uit het evangelie van Sint-Jan)

Dankbare herinnering aan de Heer

ANDRÉ DE CORTE

echtgenoot van Mevrouw

ELZA DE BLEECKER

geboren te Scheldewindeke op
25 januari 1919 en godvruchtig overleden
in familiekring op 10 oktober 1992,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Elza De Bleecker,
Rudy en Christiane De Corte-Meersschaut,
Hermien, Els en Annelore De Corte,
De families De Corte, Moreels, De Bleecker
en Pluym,

danken U om uw deelneming.

Lieve echtgenoot, pa en pépé,

Gans uw leven hebt gij hard gewerkt, een mooi gezin en een mooie zaak opgebouwd, waar gij met veel plezier kon blijven helpen en meegenieten hoe het verder vooruitging.

Je hield erg veel van je vrouw en was steeds aan haar zijde toen ze het nodig had.

Je kinderen en kleinkinderen hielden zielsveel van jou, dat is je beloning vader, en je mag er fier op zijn.

Uw beroep bracht mee dat je met veel mensen in contact kwam. Voor iedereen had je een vriendelijk woord of had je iets „grappigs” te vertellen als antwoord.

Je was nooit ziek, dat wilde je ook niet, maar plots... sloeg het noodlot toe. Door een slepende ziekte ging je gezondheid achteruit. Je moest je lijden alleen zien te dragen, ook je laatste minuten. Toch had niemand gedacht dat je ons zo vlug en totaal onverwacht zou ontvallen.

Je hebt geleefd als een kristenmens, zonder veel woorden, maar stil en eenvoudig. - Daarom zijn we er zeker van dat de Heer u bij Hem zal opnemen.

We zullen ervoor zorgen dat moeder zich nooit eenzaam en verlaten voelt; we zullen trachten zoveel mogelijk uw plaats in te nemen.

We danken iedereen die voor hem oprecht wil blijven bidden en gedenken.

Drukkerij Houbracken