

*Wat zijt Gij goed, o Heer
Wat zijt Gij altijd goed geweest voor mij.*



Liefdevolle herinnering aan

MEJUFFROUW

Elvire DE CORTE

geboren te Brugge op 12 oktober 1919 en
er godvruchtig na een langdurige ziekte
overleden op 23 augustus 1996, gesterkt
door de Heilige Sakramenten der zieken.

De families DE CORTE en DE KLERCK

*danken U
voor uw aanwezigheid
en blijken van medeleven.*

Wij hebben je bewonderd, Elvire,
om je moed, je eenvoud en je mildheid,
waarmede je de vele beperkingen,
je voortdurende afhankelijkheid
je zorgen en je lijden,
een leven lang hebt gedragen.

Wij hebben je bewonderd, Elvire,
om je zeer sterk geloof
in Jezus en z'n moeder Maria;
het gaf je kracht in overvloed,
om in de stilte van je kamer
een blij en zeer gelukkig mens te zijn.

Wij hebben je bewonderd, Elvire,
om je attenties en je bescheidenheid
en je oprechte dankbaarheid,
om de levenslange opvang
en de liefdevolle verzorging
bij je zus Gilberte en schoonbroer Gilbert
en de lieve kinderen en kleinkinderen.
Ongezien, ik weet het wel, Elvire,
heb jij, precies zo 't Jezus deed,
de wereld nu verlost
zonder dat iemand het wist, tenzij God.