

Alles gaat voorbij !



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

FLAVIE, MARIE DE CORTE,

weduwe van Mijnheer
ACHIEL COSYN,

geboren te Oosterzele, de 4 maart 1886
en aldaar godvruchtig overleden, de 22 april 1957.
Voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden
en de Pauselijke Zegen.

Ze hield van het leven als van een goede gave Gods.
Daarom was haar gezin dat haar liefde omsloot haar
vreugde maar ook haar heiligdom.

Wat een zorg heeft zij gedragen en wat een werk
heeft ze verricht voor haar huis, rusteloos was ze bezig,
met ledige handen zat ze nooit.

En dan haar grote en innige moederliefde ! Maar één
verlangen kende zij : haar kinderen deugdzaam en
gelukkig te zien, daarom besteedde ze zo graag al
haar vrije uren aan haar kleinkindertjes, om ze te leren
bidden en Gods wil te leren kennen.

Zij die met haar woonden, zullen opstaan en haar
prijzen en danken voor al wat zij deed.

Mijn lieve kinderen veel zorgen en liefde heb ik U
gegeven en ik ben U de wegen voorgegaan, die ge als
christene mensen moet bewandelen, volgt ze getrouw !
Ik blijf over U waken van uit de Hemel vanwaaruit ik
U mijn liefde en zorgen zal blijven geven.

Bidt allen veel voor mij !

Mijn Jezus, barmhartigheid !

(500 d. afl.)

Dokter en Mevrouw Philoëen VAN HERPE-COSYN en kinderen :
Mijnheer en Mevrouw Laurent COSYN-MEERSSCHAUT en kind :
Mijnheer en Mevrouw Georges COSYN-VAN DE SIJPE en kinderen :
Architect en Mevrouw Jozef LYCKE-COSYN :

De Familie DE CORTE :

De Familie COSYN :

De Familie DE ROO :

De Familie AELBRECHT.

Danken U voor de gebeden en bliiken van
deelneming hun betoond in hua rouw.