

In vrede zal ik rust genieten, want Gij, o Heer, Gij alleen hebt mij in de hoop bevestigd.

+
BID VOOR DE ZIEL
van

Mijnheer FLORENT DE CORTE,

weduenaar van Mevrouw ANNA DE GUSSEM,
echtgenoot van Mevrouw JULIA VAN LOOCKE,

geboren te Oosterzele, de 19 december 1889
en aldaar godvruchtig overleden, de 6 oktober 1956.
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

**Vereerd met het Nijverheidsereteken van 2* Klas.
Bestuurlijk ; medaille 1* Klas en sedert 50 jaar
splend lid van de Koninklijke Fanfaren
"St Cecilia" Oosterzele.**

De duurzame overledene was een eerlijk en rechtvaardig man die aan zijn godsdienst verkleefd was en die zijn levensbaan in werk en bezorgdheid heeft voleind.

Ook al komt het overliden vlug en onverwacht, voor hen die rechtvaardig zijn voor God en de mensen, zij moeten niet vrezen: in God zelf zijn ze geborgen. Zo 'n mens vindt de dood niet onvoorbereid. Voor hen is de dood niet een droevig einde, maar de geboorte van het eeuwig leven. "Voor uw gelovigen, o God, wordt het leven slechts veranderd, niet ontnomen en is het huis van dit aards verblijf ingestort, dan staat een eeuwige, hemelse woning gereed,," (mis der Overledenen.)

Duurbare echtgenote, ween niet over mijn schielijk heengaan. Hard is de beproeving maar buig met mij onder Gods hand. In het goddelijk geluk zullen wij later verenigd zijn om nimmer te scheiden.

Bemide kinderen en kleinkinderen, gij vooral mijn dochter den Heer toegewijd, blijft mijn ziel denken in het H. Misoffer en Uw dagelijkse gebeden. Tot weerziens bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afi.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 819.

Mevrouw Florent DE CORTE, geboren Julia VAN LOOCKE ;
Mijnheer en Mevrouw Gaston DE CORTE-SCHOUPPE en Zoon ;
Eerw. Zuster Amanda der Zusters Jozefienen, in de wereld Mejuffer Flora
DE CORTE ;
Mijnheer en Mevrouw Frans FERMON-DE CORTE en Zoon ;
Mijnheer Julien DE CORTE ;
Mijnheer Armand DE CORTE.

De Familie DE CORTE ;
De Familie VAN HAUWERMEIREN ;
De Familie VAN LOECKE ;
De Familie DE GUSSEM ;
De Familie DE MULDER.

Gevoelig aan uw blik van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.