

BID VOOR DE ZIELERUST VAN



DE HEER  
**Gilbert DE CORTE**

geboren te Oosterzele,

op 23 augustus 1912

en overleden te Brussel,

op 19 maart 1972,

voorzien van alle Sacramenten.

---

Heer, wij zijn getroffen door dit heengaan.  
Het is niet altijd gemakkelijk van iemand  
afscheid te nemen.

Leer ons verder te leven met deze lege  
plaats naast ons. Help ons, wanneer wij  
moeite doen ons verdriet te verwerken.

Moge hij, die tijdens zijn leven in U  
geloofde en op U vertrouwde, nu hij  
gestorven is door U genadig worden  
opgenomen in het hemels vaderhuis.

Geef aan allen die nog op weg zijn  
naar deze eeuwige eindbestemming de moed  
om te volharden in trouw aan Uw Evangelie.

Mevrouw Gilbert DE CORTE,  
geboren Clara VAN DORPE,  
De Heer en Mevrouw Raphael  
DE COOMAN-DE CORTE  
en hun dochter Christine,  
De Heer en Mevrouw Désiré  
DE GROEN-DE CORTE en hun zoon Gilbert,  
De Heer en Mevrouw Raoul  
VAN DAELE-DE CORTE,

danken U voor de gebeden en  
blijken van kristelijke deelneming  
die U hebt betuigd bij deze  
gelegenheid.

---

Begraf. STROOBANT, Brussel, T. 12 37 73