

Leid mij volgens uw woord,  
want Gij zijt mijn God en Redder:  
op U stel ik altijd mijn hoop.(Ps 25)

Vroom aandenken aan

## Laurent Lucien Oscar DE CORTE

echtgenoot van Madeleine DE WEIRDT

Hij werd geboren te Zottegem op 5 september  
1936 en is er vredig ontslapen, voorzien van  
het sakrament der zieken, op 3 oktober 1985.  
Lid van het Barbaragenootschap te Roborst.

Om uw gewaardeerde blijken van innig mee-  
voelen danken U van harte,

Madeleine DE WEIRDT           zijn echtgenote;

Patrick DE CORTE                zijn zoon;

De families DE CORTE, VERHEYEN

DE WEIRDT en VERBEURT.

pvba Funeralia Zwalm - 499 354 - druk Morre

Goede God,  
Gij hebt de hele wereld geschapen tot één wij-  
de ruimte waar in de een de ander nodig heeft  
om uw liefde te ervaren.

Neem uit ons midden de hardheid weg die  
mensen van elkaar vervreemdt en uw beeld in  
hen verduistert.

Schenk ons de trouw die niet verbreekt wat Gij  
verbonden hebt. (openingsgebed 27e zondag)

Na maanden van liefdevolle verzorging beurte-  
lings thuis en in het ziekenhuis, is Laurent  
uit zijn lijden opgeroepen tot de vreugde van  
Gods Vaderhuis. We zijn bedroefd om zijn  
vroeghe heengaan, maar ook oneindig dankbaar  
om wat hij voor zovelen heeft mogen beteke-  
nen. Hij heeft de volle maat gegeven, met in-  
zet van al zijn talenten en energie, in stipte  
zorg voor arbeid en gezin. Hij beleefde vreugde  
aan dienstbetoon, het was vindingrijk en "graag  
gedaan". De huishoudelijke taken tijdens ziekte  
en herstel van zijn echtgenote volbracht, het  
Pausbezoek als laatste uitstap, de regelmatige  
hulp van gebed en communie, zijn dankbaar-  
heid om elk teken van mee-leven in zijn moe-  
dig gedragen ziekte, ze blijven in onze herin-  
nering geprent.

Nu Laurent de uiteindelijke bedevaart gaat,  
bidden we met aandrang, Vader almachtig, laat  
hem thuiskomen in uw vrede, samen met de  
ontelbaren in wiens spoor hij uw welbehagen  
heeft gezocht. Wees Gij onze troost en sterkte  
om verder naar U toe te leven, help ons het  
mooie uit zijn bestaan in uw Naam verder in  
ere te houden.

Moeder van de goede hoop, bid voor ons.

*W. 9/10/85 20.30 d. no. Roborst*



*Denk niet...  
dit is het einde,  
als je nog kunt vechten  
voor een nieuw begin.*