

†

Gedenk in uw vrome gebeden de ziel van

MEVROUW

Mariette DE CORTE

echtgenote van de Heer Octaaf De DONDER

geboren te Oeselgem op 15 mei 1926, en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 6 februari 1978, gesterkt door het H. Sacrament van de zieken en de pauselijke zegen.

Een afgelegen hoeve met ver verleden. Met geschiedenis en edellieden en heren en pachters. Een spookkapelleke ernaast. Je hebt alle ingrediënten voor een vlaamse roman met mensen van vlees en bloed en zielen vol geloof. En precies aan dat geloof klampten die mensen zich vast.

En ze leefden veilig en gelukkig.

Dat was nu ook het kader van de overledene. En zij was daar het kapelleke vol geloof en hoop waar men zich aan vastklampte om veilig en gelukkig te leven.

Het kapelleke stond reeds geruime tijd scheefgereden. Nu is ook deze moeder, de optrek van haar levensgemeenschap heengegaan. Het zal wel heel stil worden op Donders hoeve. Maar alle groots verleden herleeft. Omdat verleden voor de eeuwigheid ook heden en toe-

komst is. En hoe grootser het verleden, hoe vaster de hoop op de toekomst wordt.

Mariette, draagster van zon en Mariageloof, te Lourdes hebt gij gebeden om gezondheid en erin geloofd. Vandaag ben je gestorven aan mensenziekte, maar je bent verhoord: je hebt de eeuwige gezondheid van God zelf. Je leeft met Maria van Lourdes, met Bernadette en St.-Martinus. Je leeft nu, veilig en gelukkig: voor altijd. Daarvoor bidden wij.

Dierbare echtgenoot en kinderen, dierbare familieleden, voor U allen is het zwaar om dragen. Maar nu zal ik bij God zelf ten beste spreken opdat mijn Dondershoeve van daar beneden een levende roman zou worden. Met edellieden en heren en pachters van de Heer. Mensen van vlees en bloed. Mensen van vast geloof. Die er veilig en gelukkig leven. Met naast hen 't kapelleke met Maria en nu ook ... je eigen moeder.

Gij die dit leest, steekt uw kaarske aan. Want 't is 't Jaar van het Dorp. Het Jaar van het geloof.

diep getroffen door de blijken van genegenheid hun betoond in hun rouw, danken U van harte

De families DE CORTE - BOONE,
DE DONDER - DE GANDT

drukk. Beaulieu Lelieur Wort.-Pet.