

Uw Wil geschiede!



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

**Celine DE COSTER**

Weduwe van Mijnheer

**Leopold BOTELBERGE**

geboren te Melle, de 1 januari 1878

en er godvruchtig overleden, de 24 juni 1964,  
versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Een goed mens is van ons heengegaan.

De duurzame overledene, gegroeid uit een diep christelijke familie, was vroom en oprecht gedienschtig.

De kerk en de priesters, de nood van de evenmens, het wel en het wee van haar familie en kennissen waren het voorwerp van haar bekommernis.

Graag ontving ze thuis regelmatig de H. Sakramenten die haar sterkten in de kruisen van haar leven en haar voorbereidden op een zalige dood.

“O. L. Heer mag mij altijd komen halen, ik ben bereid,„ dat waren de woorden die ze dikwijls herhaald heeft in haar laatste jaren met een toon van innige dankbaarheid om al het goede dat de Heer haar gegeven had.

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Familie. ik was graag bij u en ik ben u dankbaar voor uw geneugten en liefde. Blijft voor mij bidden tijdens de Mis. Daarin blijven wij innigst met elkaar verbonden.

Dank ook aan mijn trouwe huishoudster voor de jarenlange en onvermoeibare toewijding die alleen O. L. Heer u kan vergelden.

H. Hart van Jezus, bron van alle troost, ontferm U over ons.

Gevoelig getroffen door Uw deelneming in onze rouw en Uw gebeden tot zielerust van onze dierbare overledene, danken wij U oprecht.

DE FAMILIE.