

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de Ziel

van

EMMA DE COSTER

echtgenote van

RICHARD POLLEZ

geboren te Nederbrakel de 2 April 1890, en
er overleden de 5 Februari 1949.



Het kortstondig bestaan op deze aarde moet voor ieder van ons dienen als een voorbereiding tot de dood die de ingang is tot de eeuwigheid.

De dood leert ons onze nietigheid inzien. De dood geeft ons zalige lessen. Hij leert ons hoe klein wij zijn in Gods ogen, hoe breekbaar onze levensdraad is: want niets is zekerder dan de dood, niets onzekerder dan de dag van ons sterven en de wijze waarop wij de dood zullen ontmoeten. Hoe nodig is het dan ook dat wij wel leven om wel te sterven.

Op welke wijze ook het God behage U uit het leven te roepen, zorg maar dat Hij U altijd bereid vinde.
(H. Aug.)

Duurbare echtgenoot, beminde kinderen, mijn vroegtijdig afsterven heeft u verrast. Ik smeek U, heb medelijden met mij want de hand Gods heeft mij geraakt. Bidt veel opdat ik Gods barmhartigheid verwerve en opdat wij elkander mogen weerzien in de Hemel.

Jezus, Maria, Jozef!

(7 j. afl.)

De 4 akten.

(12 j. afl.)

Mijnheer Richard POLLEZ, kinderen
en kleinkinderen ,

De Familiën DE COSTER -
POLLEZ :

BEDANKEN U voor de blijken van
deelneming in den rouw die hun komt te
treffen,