

Bovenmate heerlijk is het loon dat uw
getrouwen in Uw huis ontvangen. (Ps. 35.)



Tot deelname aan Zijn heerlijkheid riep de
Heer Zijn trouwe dienares

Godelieve DE COSTER

echtgenote van
Valère REMUE

geboren te Kester op 17 februari 1935 en god-
vruchtig overleden in de Sint-Vincentiuskliniek
te Gent op 14 augustus 1981, gesterkt door
de H. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

Lid van de K.V.L.V. en van verscheidene
godvruchtige genootschappen.

Op het einde van de rouwdienst bidden wij:
"Heer, wij danken U voor al het goede dat
Gij ons door deze overledene hebt geschon-
ken, en waardoor zij voor ons het teken was
geworden van Uw liefde." Als trouwe, flinke
echtgenote, als goede liefhebbende moeder,
als harde werkster op het bedrijf, zo was zij
in haar schoon gezin, een teken van Gods
liefde.

Elke mens leeft onder de werkelijkheid van
de wet der aarde: dat alles moet vergaan,
maar tevens onder de werkelijkheid van de
wet van de hemel: dat wij geroepen zijn tot
hemelse heerlijkheid. En die is ons verze-
kerd in de mate dat wij ons in bezit laten
nemen door Christus, in de mate dat wij ons
overgeven aan Gods werkzaamheid in ons.

Onze dierbare heeft in haar leven steeds
getuigd van haar geloof. Geloof is een ge-
schenk van God. Zij heeft het als een kost-
bare parel bewaard, als een schat in een
akker verborgen verzorgd, als een mosterd-
zaadje ontwikkeld, zeker als zij was, dat
"Wie in Christus gelooft, eeuwig leven be-
zit." (Joh. 6.)

Door haar vier jaren lange fysieke lijdens-
weg, heeft zij het woord van Jezus in prak-
tijk gebracht: "Wie zijn kruis van elke dag
opneemt en Mij volgt, is Mij waardig."
(Mt. 10.); ook de raad van Petrus gevolgd:
"Dus moeten zij die naar de wil van God
lijden, hun zielen aan de betrouwbare Schep-
per overgeven en het goede blijven doen."
(1 Petr. 4.)

Wetend dat zij dat gedaan heeft, bidden
wij tot de H. Maagd Maria, ten hemel opge-
nomen, tot wie zij steeds gebeden heeft,
opdat zij voor onze dierbare, als voor-
sprekster optrede en voor haar, van Gods
barmhartige liefde de hemelse heerlijkheid
bekome.



De families
DE COSTER, REMUE,
VAN EECKHOUDT en DE BONT,

danken ten zeerste om
uw aanwezigheid,
uw gebeden en
uw blijk van diep medeleven.

Begrafenissen Rudy Galle
Burchtdam 18 - Ninove

ABC-DRUK MEERBEKE - Tel. 054/332520