

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria DE COSTER

weduwe van de Heer René VANWIJMBEKE

Geboren te Mechelen op 15 december 1902, en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 12 augustus 1981, voorzien van de H. Sakramenten.

- Medewerkster van de H. Hartbond «Kerk en Wereld»
- Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Voor de zoveelste keer zou zij de bedevaart doen naar het verre Lourdes om de Moeder Gods Maria te vereren. Dat stond vast, en lang heeft zij gehoopt dat het zou gaan. Toen eindelijk de groep vertrok moest zij in het ziekbed blijven, maar was gesterkt en getroost door de belofte van bedevaarders die ginds voor haar zouden bidden. Wanneer de groep terug naar huis kwam was het de tijd dat zij zou vertrekken maar dan om naar haar vertrouwde huis nooit meer terug te keren. Na zelf om de laatste voorbereiding, de laatste H. Sakramenten te hebben gevraagd, en na de laatste raadgevingen aan haar pleegkind is zij stil uit dit leven heengegaan, goed op tijd om hierboven nog het feest van Maria Tenhemelopneming, samen met de andere uitverkorenen te kunnen meevieren.

Die haar hebben gekend zullen haar gedachtenis in eer houden: zij is geweest de toegewijde echtgenote voor haar man, oorlogsinvalide; zij is willen zijn een echte moeder voor haar pleegkind, wier op-

voeding en welzijn zij zo zeer heeft ter harte genomen; zij leefde ook mee met de parochiegemeenschap: haar taak van medewerkster in de H. Hartbond: «Kerk en Wereld» heeft zij met vlijt behartigd zolang haar gezondheid het haar enigzins toeliet: waar zij een goed werk kon doen heeft zij het gaarne gedaan en haar goede werken liet zij liefst in het verborgene.

Allen die haar dierbaar waren worden nu om haar afsterven diep bedroefd. Dankbaar zullen zij steeds aan haar terugdenken. Heel bijzonder, haar pleegkind, zal nooit kunnen vergeten hoeveel goedheid en toewijding zij voor haar heeft gehad, en hoe zij als een echte moeder voor haar is geweest. Ook zal men niet kunnen vergeten hoeveel zij hield van de kleine Sabrina en wat zij allemaal voor deze kleine heeft willen doen.

Vaarwel, beste Luc, Mady en Sabrina; vaarwel beminde familieleden; niet genoeg kan ik u allen danken voor uw genegenheid en alles waarmede gij mij hebt helpen gelukkig zijn. Mijn beste dank ook aan alle anderen die voor mij goed zijt geweest. Laat mij verder rekenen op de bijstand van uw gebeden.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Luc en Mady VANDEWIELE-DECLERCQ en
Sabrina,

De families DE COSTER-VERSTRAETE en
VANWIJMBEKE-LAMON,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Begr. Ond. E. Vuylsteke Avelgem
Tel. 056 / 64 42 39
druk. cartreul avelgem