

*"Moeder, uw plaats is ledig aan de haard  
maar in ons hart blijft steeds uw beeld  
bewaard".*

Dit weze U een vroom aandenken aan  
M E V R O U W

## **MARIA BERTHA DE COSTER**

weduwe van de Heer

OMER BRANCKAERT.

Zij werd geboren te Twee-Akren op 1 juni 1904 en is zachtjes maar bij volle bewustzijn in de Heer ontslapen in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen op 8 december 1986, gesterkt door de Heilige Sakramenten van de zieken.

*Lid van de Bond der Gepensioneerden.*

Onverwacht, maar totaal gegeven, zoals haar ganse leven, is moeder overgegaan naar het eeuwige leven, op het feest van de Onbevleete Ontvangenis van Maria, haar Hemelse Beschermvrouwe. Haar leven was geen opeenvolging van opvallende gebeurtenissen, maar zoals voor elke moeder, was haar gezin het middelpunt van alles, het allerbelangrijkste. Zorgen voor haar man en kinderen en in gebed de kracht vinden en de overgave om dit elke dag weer te kunnen offeren, dat was de draagkracht van haar bestaan. Zolang

Begraaf. Collier-De Taeye. Karkoolstr 2, Moerbeke, (054) 41 35 00

zij kon heeft zij zelfstandig haar leven geleid, rustig gedragen tussen gebed en gediensigheid en na de dood van vader wilde zij niemand tot last zijn. Zowat een jaar geleden werden ziekte en haar hoge leeftijd te zwaar om alleen te dragen. Al een hele tijd miste zij de gezellige uren met haar vrienden van de gepensioneerdenbond. Maar nu was zij zeker niet alleen, haar kinderen omringden haar met de tederste zorgen en dagelijks was er bezoek. Kortgeleden werd zij dan opgenomen in het ziekenhuis en in rustige overgave was zij dankbaar om al die lieve mensen en om de nooit aflatende aanwezigheid van haar kinderen en familie. Zij die zorgend door het leven was gegaan, werd nu zelf gedragen door die liefde die zij had voorgeleefd.

Wij zullen haar missen, Heer, wees Gij nu onze troost en laat ons naar haar voorbeeld, attentievol en trouw in de weer zijn voor elkaar.

Haar geloof, haar wijsheid, haar eenvoudige goedheid blijven in ons hart gegrift. Laat haar in eeuwig geluk nog voor ons blijven zorgen.

---

*De families DE COSTER, BRANCKAERT,  
CHAVATTE en MATTHYS*

*danken om Uw gebed en medeleven.*

---

Druk. De Nayer, Heuvelstr. 63a, Moerbeke, (054) 41 28 66