

Here, uw wil geschiede !



Bid voor de ziele rust van

Mijnheer

RICHARD DECOSTER

weduwnaar van Mevrouw

Celine BILTERIJST

Lid van de Handboogmaatschappij "St-Eligius",
Vollezele.

Lid der Fanfaren "Vlaams en Vrij", Tollembeek.

geboren te Tollembeek, op 13 Augustus 1909, en zacht
in de Heer ontslapen te Vollezele de 15 Januari 1951,
voorzien van de laatste Troostmiddelen onze Moeder
de H Kerk.

In den bloei zijner jaren werd hij beproefd met eene
pijnlijke ziekte, doch hij nam de kelk aan, hem door
Gods beschikking aangeboden, en ledigde hem met
eene volkome onderwerping aan den goddelijken Wil.

Gelukking de mens die de kwellingen met geduld
uitstaat, want als hij zal beproefd geweest zijn, zal hij de
kroon des hemels ontvangen. H. Franciscus Ass.

Zijne goedhartigheid maakte hem vele vrienden, en
het edel gevoel zijner ziel, gepaard met eene zoete
liefvalligheid, verwierf hem ieders achting.

Aan U dierbare schoonmoeder, de zorg der kinde-
deren, gij zult hun steun zijn. Nog lange jaren wens-
te ik te mogen arbeiden aan uw geluk en dit mijner
kinderen. God heeft het anders beschikt, dat zijn Naam
gebenedijd zij.

Geliefde kinderen, gij weet met welke teedere lief-
de ik u steeds heb lief gehad, en met welke liefde-
rijke zorgen ik steeds uw welzijn behartigd heb, denk
aan mijn lijd en de liefde welke ik voor u altijd
gehad heb, blijft verenigd, bemint elkander en bidt
voor mij. Van uit de hemel zal ik met uw goede
moeder over u blijven waken. Beste familie en vrien-
den, vaartwel, en bidt veel voor mij tot later in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

EEN MILDE TROOST

waren ons blijken van kristelijke deelname en diep medevoelen, betuigd bij
het overlijden van Hem, die ons duurbaar was.

Wij danken U :

Heer Frans DECOSTER,

Heer Firmin DECOSTER,

Mevrouw Weduwe Evarist BILTERIJST-PIERREUX,

De familiën DECOSTER, BILTERIJST, VANHOLDER en PIERREUX.

.....
DRUKKERIJ, A. BATJOENS-LEKIM VOLLEZELE.