

Ten Paradijze geleiden u de Engelen!...

TOT ZALIG † AANDENKEN
VAN MEVROUW

Stephanie Marie De Coster

weduwe van Mijnheer

Emiel Van Acker

geboren te Lokeren den 19 September 1861, en zeer godvruchtig in den Heer ontslapen te Exaarde-Doorslaar, den 20 December 1946. gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van al de godvruchtige genootschappen der Parochie: het H. Hart van Jezus; H. Nikolaas van Tolentyn; de Voortplanting des Geloofs; van het wekelijksch Lof; den H. Kruisweg.

Bestuurlid van den Vrouwen en Boerinnenbond.

De zoetste vertroosting welke eene moeder in het graf mededraagt, is de oprechte getuigenis dat zij eene edelmoedige echtgenote; eene teedere en liefdevolle moeder geweest is, en aan hare kinderen de rijke erfenis der kristelijke deugden nalaat. (H. Fr. Sal.)

Al wie haar kend, o God, prees en beminde U in haar, want al hare werken getuigden dat, Gij, in haar verbleeft. — Nooit vergeten wij hoe godvruchtig en heilig zij voor God leefde; en hoe deze goede moeder eensklaps aan onze liefde ontnomen is; zij die door hare groote zachtzinnigheid en oprechte teederheid jegens hare kinderen uitmuntte. H. Aug. C. IX

De weldaad van een goed geweten, was hare ware vreugde, oprecht geluk en zoete vrede, en met eene stichtende geduldigheid onderwierp zij zich aan Gods Heiligen Wil.

De liefde die zij hare kinderen toedroeg sloot de liefde tot God niet uit; zij beminde Gods Huis; en Zijn heilig evangelie.

De rechtvaardige lof welke toekomt aan dezen die in den Heer ontslapen zijn, is tevens een ware troost voor dezen die hier blijven.

Mijne lieve Kinderen en Bloedverwanten, uwe kinderlijke liefde en dankbare zorgen die mij het leven zó aangenaam maakten, zullen u rijkelijk door den goede God vergolden worden. Hartelijk dank voor uwe goede gebeden.

Uw gebed was een zoete troost voor de dierbare overledene.
Uw deelheming een ware steun voor ons.

WIJ DANKEN U.

De familie VAN ACKER, DE COSTER, en DE BUS.