

*Hij is wel weggegaan uit het leven,  
maar niet uit ons leven.*

*Want hoe zouden we iemand dood  
kunnen wanen, die nog zo levendig  
in ons hart aanwezig is.*

*(Augustinus)*



Dankbaar om zijn leven en om alles wat hij  
voor ons betekende gedenken wij

DE HEER

**Emiliaan DE COURT**

echtgenoot van Albertine VANDE VELDE.

Geboren te Heldergem op 2 februari 1923  
en thuis overleden op 12 mei 1998.

*Lieve echtgenoot, papa, pepe,*

*je keek steeds naar de goede kanten  
van het leven, zelfs tijdens de moeilijke  
periode van je ziekte bleef je een opti-  
mist en heb je nooit geklaagd.*

*Ons geluk was je grootste verlangen.  
Altijd stond je voor ons klaar  
met een helpende hand,  
een opbeurend woord,  
een vriendelijke glimlach.  
In kleine, eenvoudige dingen voelden  
we hoeveel je om ons gaf.*

*Je bent er niet meer en dat doet pijn.*

*We zullen je missen.*

De families

DE COURT, VANDE VELDE, VONCK

en PELEMAN danken u oprecht voor uw gebed  
en medeleven.

---

Begraaf.: R. Temmerman, Borsbeke - Tel.: (053) 62 39 86  
Druk.: Eurografica bvba, Burst - Tel.: (053) 63 03 86