

Ik ben de verrijzenis en het leven; wie in mij gelooft, al is hij gestorven, zal leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

ALPHONSE DE COUVREUR

weduwnaar van Mevrouw

Maria Alina Van Lierde

geboren te St Maria Audenhove, de 2 Februari

1877 en schielijk overleden te Everbeek,

de 31 Maart 1956.

Zalig die altijd het uur zijner dood voor ogen heeft; en zich alle dagen tot sterven voorbereidt, zo wordt dat sterven zachter.

Voor uw gelovigen Heer, wordt het leven niet ontnomen maar geruimd, en wanneer het huis van ons tijdelijk verblijf ineensstort, wordt ons in den hemel 'n eeuwig blijvende woning voorbereid.

(Prefatie der Dodenmis)

De dierbare overledene was eenvoudig en recht-schappen. Altijd was hij vlijtig aan het werk; hij had zich voorgenomen niemand enig kwaad te veroorzaken, aan allen goed te doen, niemand te benijden en met allen in vrede te leven. Daarom zal zijn aandenken in zegening blijven.

Vaartwel dierbare Kinderen en Familie, hebt dank voor uw genegenheid en zorgen; steunt en helpt elkaar vooruit op de levensbaan. Geliefde Bloedverwanten, gedenkt mij steeds in uw gebeden. Vaartwel en tot weerziens bij den Heer. Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Dr. Vw Modde, Everbeek.

De familiën

DE COUVREUR en VAN LIERDE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.