



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Arthur - Leopold DE COUVREUR

echtgenoot van mevrouw

BLANCHE DE CLERCQ

geboren te Nederbrakel, op 9 juni 1901 en overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel - Opbrakel, op 27 april 1979.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



Als een zaaier ging hij uit...

Enkel als de graankorrel sterft in de aarde, brengt zij honderdvoudig vrucht voort.

Bewust van de opdracht die God ons geeft : « de wereld vruchtbaar en schoner te maken » wijdde hij er zijn beste krachten aan.

Met vaste hand heeft hij gezaaid ; met vast geloof vertrouwde hij op de Heer die het zaad doet gedijen.

Steeds bleef hij tot dienst bereid. Hij was humoristisch van aard en was een man die innig met de natuur meeleefde : hiermede kunnen wij zijn leven samenvatten.

Nu moet hij zijn talenten aan God teruggeven en wij bidden, dat hij het loon in de hemel mag erven.

Dierbare echtgenote, lange jaren zijn wij samen geweest en hebben wij wel en wee gedeeld.

Blijf ook nu om mij bekommerd, en bid voor mij tot God.

Beste kinderen, kleinzoon en familieleden, ook op uw gebed reken ik.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op u.

**De families DE COUVREUR, VAN DE CAPELLE,
DE CLERCQ en DE ROE,**

danken U van harte voor de blijken van christelijke deelneming in hun rouw.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel