



Aandenken aan:

MEVROUW

Bertha De Couvreur

weduwe van de Heer
Albert Van Caenegem

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
26 augustus 1914 en godvruchtig in
familiekring overleden te Erwetegem
op 17 mei 1997, gesterkt door de
H. Sacramenten der zieken.

—

De families De Couvreur, Van Caenegem,
De Ridder en Speltdoorn danken U voor uw
medeleven en gebed in de rouw die hen treft.

Namis: zaterdag 14 juni 1997 om 18.00 uur.

DE LAATSTE WAKE

Zo zit ik hier bij u, en 'k hoor u hijgen,
en sussend streel ik uw ontvleesde hand,
'k bespied uw open mond, maar gij blijft zwijgen,
want gij zijt reeds op weg naar 't Vaderland.

Zo zit ik hier bij u, en 'k voel u rillen,
ontspannen wordt nu d'oude, moede veer,
wellicht zoudt gij nog zóveel zeggen willen,
maar zelfs uw ogen spreken al niet meer.

Zo zit ik hier bij u, en 'k zie u sterven,
nauw merkbaar wordt uw leven uitgedoofd;
ik weet dat gij den hemel zult verwerven
want gij waart rein en goed

God zij geloofd.

Marcel Coole

Begr. Jo Denijs, Zottegem - 09/360.12.52
Druk H. Maginét, Zottegem - 09/360.74.96